



Stichting de Colsenreis Sluiskil.

I.s.m. K.B.O Secretaris: Marleen Bruggeman

Tel: 0115 - 472025 E-Mail: marobrug@zeelandnet.nl

Donderdag 18mei 2017

Vandaag, starten wij met de 95^e st Colsenreis. De reis bestemming is Soerendonk.

Aangekomen op het minister Leleyplein omstreeks 7.30. Waren er daar al enkele vroege reislustige aanwezig. Na verloop van tijd liep het langzaam vol een druk kletsende menigte zin in hun uitstapje.

Om 7.45 komt daar de bus om het hoekje rijden en naar een poos zelfs een tweede bus maar die was bestemd voor de schoolkinderen die ook hun uitstapje hadden.

Toen allen waren ingestapt miste wij nog een persoon. Want ons aantal stopte bij 48 personen terwijl er 49 personen stonden ingeschreven. Afijn, even gewacht en telefonisch contact gezocht maar het mocht niet baten wij kregen geen gehoor.

Om 8.15 ging onze reis dan van start met 48 personen aan boord. Richting Lier voor de koffie stop. Helaas, onvermijdelijk wij liepen vertraging op en wij waren later dan voorzien bij "hof ter Laar". Maar dit kon de pret niet drukken. Na een heerlijk bakje troost met keuze uit drie verschillende soorten Limburgse vlaai zat iedereen weldra gezellig te kletsen.

Daarna ging het richting Soerendonk naar party" Centrum Antoine".

Wij werden ontvangen en konden meteen aan de lunch beginnen die al voor ons klaar stond. Daarna werden wij door een gids verslag gedaan over het smokkelen. Hierna volgde nog een korte film en toen was het instappen geblazen voor onze smokkeltoer onder leiding van de gids. Onderweg werden er leuke anekdotes verteld en er werd veel gelachen.

Onze tussenstop was de "Achelse Kluis". Daar kon men genieten van een lekker biertje en andere konden hun hart ophalen in de winkel. Na de korte stop vertrokken we voor een smokkel ritje en zo kwamen wij weer aan bij party " Centrum Antoine".

Daar werden wij onthaald voor het diner en tijdens het diner werd live muziek gespeeld.

Dit verhoogde de gezellige sfeer en op de vrolijke vaak heel bekende deuntjes werd er flink meegezongen het werkte zo aanstekelig dat menigeen zich op de dans vloer waagde.

Ook de tonprater, deze bracht de stemming zeker naar een hoogtepunt.

Op een gegeven moment werd de polonaise ingezet door Marijke en Marleen en toen gingen er vele voetjes over de vloer en werd er vrolijk meegezongen.

Maar net als aan andere mooie dingen kwam hieraan ook een eind en de terug reis moest aanvangen. Langzaam slenterde iedereen naar de bus nog flink onder invloed van de muziek. Buiten werd er nog vrolijk Gina lollobrigida gezongen. Maar om 18.30 vertrok hij dan richting Sluiskil.

In Sluiskil werd er door het Colsenteam nog een gratis consumptie aangeboden bij Dallinga vanwege het 95^e jarig bestaan. Vele namen daar van gebruik om zo op een gezellige manier te samen de dag af te sluiten.

Het colsenteam kijkt terug op een geslaagde dagreis ook willen wij onze dank zeggen aan de sponsoren zonder hun bijdrage is dit niet te realiseren.

Bedankt Sponsoren.

Het Colsenteam: Theo, Herman, Marijke en Marleen

HOME