



## Verslag van de reis naar Dinant

Op donderdag 7 juli 2011 gingen wij met Colsen – KBO op reis naar Dinant. De bus was ruim op tijd aanwezig op het Minster Lelyplein. Er zouden 53 mensen meegaan. Naar dat de lijst was nagekeken en ieder aanwezig was zijn we 7.30 uur vertrokken richting Dinant.

Op de bus werd iedereen hartelijk welkom door de voorzitter. Tevens is mede gedeeld waarom de voorzitter KBO niet meekon. De weergoden waren met ons.

Bij Antwerpen hadden we geen file net voor Brussel hadden we een kleine vertraging. Maar op de ring van Brussel verliep alles voorspoedig. Zodat we om 10.45 uur aan de Citadel waren mooi op tijd.

Voor het restaurant moesten we met de kabelbaan naar beneden wat een prachtig uitzicht was. In het restaurant was er koffie en koek. Jammer dat er maar een bediende was om 53 mensen van koffie te voorzien, zodat het niet vlot verliep.

Nadat de koffie en koek genuttigd was zijn we weer met de kabelbaan naar boven gegaan om de Citadel te bezichtigen. Het was een prachtig uitzicht van af de Citadel. De rondleiding was ook zeer mooi. Jammer dat er wat veel trappen waren voor een paar personen. Maar het was toch ook voor hen de moeite waard geweest. Wel jammer dat de gids nog voor een fooi stond terwijl hij betaald was.

Na het bezoek van de Citadel zijn we om 12.15 uur weer met de kabelbaan naar beneden gegaan. De boot Le Sax lag al te wachten. Tijdens de vaartocht hebben we van een koffietafel genoten wat heel goed verzorgd was, jammer dat er maar een bakje koffie was. Het varen op de Maas was heel mooi. Wij zijn de sluizen ingegaan wat ook een beleving was. Uit de sluizen zijn we tot Freyr gevaren en terug naar de Dinant. Het was een mooie vaartocht prachtige uitzichten.

Bij aankomst in Dinant was er nog gelegenheid om de stad te bezoeken, maar de meeste kwamen op terras te zitten.

Om 16,15 uur is de bus vertrokken naar Laarne. De terugreis verliep voorspoedig tot op de ring van Brussel. De chauffeur zag in dat het te lang ging duren en is van de ring afgegaan, en dwars door de stad gereden. Dat was ook een ervaring en de vertraging bleef beperkt.

Aangekomen in Laarne bij het restaurant de Zevensterre waar we hebben gegeten en nog gezellig wat nagepraat.

Om 20,30 uur zijn we aan de terug reis begonnen en waren op de geplande tijd 21,30 uur thuis. Wij als bestuur kunnen terug zien op een geslaagde reis, de hele reis goed weer gehad alleen bij thuiskomst begon het te regenen.

De chauffeur nog bedankt voor zijn goede zorgen, en werd hem een envelop overhandigt.. Mededeling gedaan n.l. kaarten en bingo, en de reis naar Leerdam van KBO Zeeland. De voorzitter wensten iedereen wel thuis namens Colsen – KBO bestuur.

Het Bestuur.