

## Verslag van de Colsen & KBO reis naar Delft op 11 Juli 2013

Voor de stichting Colsen reis was het 91ste keer. We begonnen de dag met goed weer om acht uur zouden we vertrekken en ja hoor de bus was netjes op tijd. Nog en paar foto's genomen en we vertrokken richting de tunnel. De voorzitter W Boussen nam even de microfoon wenste iedereen een hartelijk welkom en een prettige reis. Daarna stelde de chauffeur zich voor, zijn naam was Willie en vertelde hoe de reis er een beetje uit zou zien. Zo reden wij richting Dordrecht en kwamen om halftien bij het AC restaurant te Hendrik Ido Ambacht waar de koffie en gebak klaarstond. Het was tot in de puntjes verzorgd thee en koffie zoveel je wou. Om tien over tien vertrokken wij richting Delft. In Delft aangekomen werd de bus geparkeerd in de buurt van restaurant 't karrewiel, daar wachtte we op de schipper en gids van de rondvaart boot. We werden ingescheept en om 11.45 uur gingen we varen over de oude en de nieuwe grachten, de gids wist heel veel te vertellen. Rond het jaar 900 werd het eerste huis gebouwd in het jaar 1246 kreeg het stadsrechten. Er waren toen 13 grote kerken waarvan er nog twee staan. En de toren van de grote kerk staat 2 meter scheef, hebben we gezien en daar hebben ze 350 jaar aan gebouwd. De kerkklok is de grootste van Nederland en weegt 9000 kg. Na het varen gingen we terug naar het restaurant het karrewiel voor de koffie tafel wat uitstekend verzorgd was. Na de koffietafel bracht de bus ons voor de deur van De porceleyne fles. Die we zouden bezichtigen. We kregen eerst een filmpje te zien. Daarna een rondleiding. Er werkten nog tien meester-schilders. Als er eentje met pensioen ging werd er pas een nieuwe opgeleid. Na de bezichtiging bracht de bus ons vlakbij het centrum waar we ruim een uur de stad konden bekijken. Ieder kon doen wat hij wou. Daarna vertrokken we richting Hoogerheide waar het diner zou plaats vinden, wat uitstekend verzorgd was. Iedereen ging voldaan de bus in. Om 20.00 uur reden wij terug richting Sluiskil. Onze chauffeur Willie vertelde nog enkele moppen en hij bracht ons veilig door de tunnel. Waarna Willy Talboom de microfoon even ter hand nam en W Boussen en E Wille bedankte voor de jaren dat zij de stichting Colsen reis bestuurden. Waar een hartelijk applaus opvolgde. Ook M van de Branden werd bedankt die namens de KBO in het bestuur zat. En ook ik W Talboom die nog voor de KBO aanblijft. Dus zijn wij op zoek naar mensen die de stichting over willen nemen. Willy bedankte daarna de chauffeur Willie die ons veilig terug in Sluiskil zou brengen. Hij kreeg een enveloppe. Daarna nam chauffeur Willie even het woord en bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij kreeg een hartelijk applaus. En zo waren wij om 21.30 uur terug in Sluiskil. We hopen dat de Stichting Colsen reis wordt voortgezet. Iedereen ging tevreden huiswaarts.

Opgemaakt door W Talboom

