



Verslag van de reis naar Kortrijk en Belgische kust.

Op woensdag 8 juli 2009 gingen we met Colsen-KBO op reis met bestemming Kortrijk en Belgische kust. Iets voor 8 uur stond er op het Min. Lelyplein een vrolijk en enthousiaste groep 50-plussers (totaal 56 personen) te wachten alsof het hun vroegere schoolreisje betrof. Onder hen bevond zich ook Theo Colsen en zijn echtgenote, die de reis, die zijn grootvader Honoré Colsen gesticht had, ook wel eens mee wilde maken. Volgens de voorspellingen van die dag beloofde het weer het gebruik van paraplu's en aldus roet in het eten te zullen gooien.

Om 8 uur vertrok het illustere gezelschap met de Belgische busonderneming "Diederik Reizen" richting Kortrijk. Dhr. William Boussen heette iedereen van harte welkom en wenste allen een prettige reis toe.

Was je nog niet gecharmeerd van het Vlaamse landschap, dan zorgde onze chauffeur Gilbert er wel voor dat je hierover aan het eind van de dag wel anders dacht en lid van zijn fanclub werd.

Aangekomen in Kortrijk schoven we in de Taverne de Vlasblomme aan tafel voor koffie met gebak. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst en verdeeld over de 2 gidsen, die ons door het aanliggende kantmuseum leidden. Gezien de reacties kon je vaststellen, dat iedereen blij verrast was met wat we daar in allerlei stands voorgeschoteld kregen.

Na het kantmuseum begaven we ons naar Woumen, waar we in het Jagershof een goede lunch aangeboden kregen. Tijdens onderling gebabbel liet iedereen zich dat goed smaken.

Vanuit Woumen werd er koers gezet richting Oostduinkerke, waar een bezoek gebracht werd aan het Visserijmuseum. Hier stonden opnieuw 2 gidsen voor ons klaar, die ons door het museum rondleidden met deskundige aanvulling en uitleg gaven bij het tentoongestelde. De meesten uit de groep lieten het zich daarna smaken in het visserijcafé, waar koffie met heerlijke likeur, Belgisch bier, sangria en zelfs verse ongepelde garnalen genuttigd konden worden.

Via de kustbaan reden we in de namiddag naar het pittoreske stadje Damme. Het diner in het restaurant het Meiliedje was een zeer gezellige afsluiting.

Met een voldaan gevoel en een gestreelde maag gingen we weer huiswaarts. We kunnen terugkijken op een plezierige, geslaagde reisdag. En het weer was onderweg veel beter geweest, dan dat de thuisblijvers hadden gehad.

(Een terugblik terug zoals het vroeger was: Bij de thuiskomst stond er een grote mensenmassa te wachten bij de brug, Stockman en Meert. De reizigers van die dag moesten zich een weg banen door de menigte. Dr. Van Haelst stond er glimlachend bij, omdat hij iedereen toch weer gezond had thuisgebracht. De fanfare speelde dat het een lieve lust was. Honoré Colsen hield zijn welkomstspeech en allen waren blij en tevree. Even toch een beetje mijmeren bij dat stukje nostalgie....)

Vriendelijke groeten van de samensteller Frank Inghels..