



Verslag van de reis naar de kempen en de grensstreek

Op donderdag 8 juni 2010 gingen wij met Colsen - KBO op reis met bestemming de kempen en omstreken.

Als wij om 8.00 uur aankwamen op het Minister Ellipsen stonden er al verschillende mensen te wachten.

Nadat men nagegaan had of iedereen aanwezig was kon de bus precies op tijd vertrekken, naar de koffiestop in Postel.

Op de bus werd iedereen welkom geheten door het voorzitter, tevens is mede gedeeld waarom de voorzitter van de KBO. niet meeging, verder werd iedereen een goede reis toegewenst en de weer goden zijn met ons maar het mocht wel een beetje koeler zijn.

Om 10.00uur zijn we aangekomen bij de Kaasboerin, waar we koffie met gebak hebben gekregen, ook hebben we hier kennis gemaakt met gids die de hele dag bij ons is gebleven. na vertrek uit de Kaasboerin en verder genieten van de omgeving van de kempen zijn we bij de koperslagerij Alofs aangekomen in Retie

Het atelier bestaat al sinds 1956, ze verwerken vier soorten materiaal nl, koper zowel geel als rood koper, zink, en brons en herstel werkzaamheden. Ook was er een winkel bij waar diverse dingen van zijn maaksel kon kopen en was voor ieder goed toegang baar.

Na de koperslagerij zijn we terug naar de Kaasboerin gereden voor de lunch. Na gegeten en gedronken te hebben werden we als bestuur gevraagd of het niet beter zou zijn om iedereen een Consumptiebon te geven, om bij La Trappe te besteden, dit is door bestuur goed gekeurd en uitgevoerd.

Na het eten zijn we door de kempen gereden om de acht zaligheden te gaan bekijken, daar brandt was uitgebroken en dacht dat het een bosbrand was heeft zij haar plan moeten wijzigen, zodat men een paar keer de zelfde weg zijn gereden tot dat we bij La Trappe zijn aangekomen. Waar ieder zijn bon kon besteden aan een van acht soorten trappisten die ze daar schonken.

Nadat ieder het een en ander heeft bekeken en in de winkel wat had rond gesnuffeld en gekocht ging men terug naar de Kaasboerin voor het avondeten.

Met een voldaan gevoel en een goed gevulde maag gingen we weer huiswaarts.

We kunnen volgens het bestuur terug zien op goede geslaagde reis, ondanks dat men drie keer in de Kaasboerin hebben gegeten was het toch goed en heb dit ook van anderen gehoord

Onze chauffeur Gilbert heeft ons weer veilig en gezond weer thuis gebracht ik bedank hem hiervoor en overhandig hem hier voor een kleinigheid.

Om 21.30uur was de thuiskomst gepland en waren wij ook thuis zodat ieder voldaan huiswaarts kom gaan.

Groetten de voorzitter.

