

VERSLAG Colsen KBO reis 18 Juli 2012

Het was dit jaar een jubileum reis 90 jarig bestaan Colsen reis, onder weg kreeg iedereen nog een pen wat heel goed gewaardeerd werd.

Woensdag morgen 18 juli om 7.30 uur stond iedereen klaar om in de bus te stappen. Met 56 personen gingen wij op weg met een goed humeur richting onze eerste stop. Onze chauffeur-Pascal vertelde wat ons die dag allemaal te wachten stond. Onze eerste koffie stop in AC restaurant in Gaasbeek was heel eenvoudig met kartonnen bekers + taartje. Om 10 voor 10 vertrokken wij richting Philippeville. We kwamen voorbij de basiliek van Koekelberg in de verte. Het was een mooie toeristische route prachtige natuur door Waals braband de vier wa vallei, we reden langs het zwarte land het zogenaamde steen kool mijnen en staal industrie allemaal verdwenen.

Verder reden we langs het kanaal Sanat met scheeps liften dan de vallei van de Sambre langs Hene-houwen met zijn meren langs het grootste stuw meer van België lap lat de taile.

Om 12 uur waren wij in Philippeville provincie Namen voor de lunch ardeense schotel met 1½ bakjes koffie wat zeer slecht geregeld was. Ik ben zelf drie keer naar de toog geweest voor een tweede bak koffie daar was dan weer geen melk voor voorzien.

Een man moest 56 personen voorzien van koffie en thee, telkens een kannetje van 1 1½ liter.

Wij hebben als bestuur tegen de chauffeur Pascal ons ongenoegen geuit O.k. even verder we zouden in hetzelfde restaurant brasserie Des Fagnes een rond leiding krijgen van een gids voor het bier museum, maar die had zich ziek gemeld. Dan heeft een ober de rondleiding gedaan in gebrekkig vlaams met degustatie als goedmakertje. Voor al het malleur kregen we nog een glas aangeboden bij vertrek.

Om 14uur vertrokken wij richting Bruly de Peche we reden een heel mooie toeristische route en kwamen bij de bunker van Hitler. Dat hebben we in twee groepen bezocht wat zeer interessant was, maar konden het wegens tijd gebrek niet helemaal afmaken. Er was nog een fontein van St Meen speciaal voor huidziekten.

Om 17uur allemaal terug in de bus vertrokken wij richting Givet langs een toeristische route stukje Frankrijk. We konden niet stoppen in Givet was geen tijd voor we moesten gelijk door naar Laarne. Maar dat was anders geregeld we kwamen in Wetteren terecht in een achteraf zaal nul, nul gezelligheid. Het menu was soep heel goed daarna varkensvlees met erwtjes en wortelen + kroketten daarna kregen wij koffie met kersen vlaai (diepvries).

Om 21.15 reden wij naar Sluiskil de voorzitter. William Bousen deed nog een toespraakje en bedankte de chauffeur Pascal voor een veilig heen en terug brengen en wenste iedereen een goede thuiskomst.

Dit verslag is geschreven door Willy Talboom.