



Stichting Colsenreis & KBO Sluiskil



Colsen-reis op donderdag 7 juli 2016

Maandenlange voorbereidingen hadden als resultaat een busreis naar de Westhoek. Om 07.45u was iedereen aanwezig en hadden plaatsgenomen in de bus, als voorgaande jaren staande op het Minister Lelyplein. Dus iedereen was minimaal 15 minuten voor vertrek ter plaatse. Prima zo!

Welgemoed vertrokken we met 53 personen.

De vooruitzichten waren prima. Zonnig en warm was ons beloofd.

Via Zelzate naar Gent en vervolgens richting Westhoek, omgeving Diksmuide.

Onderweg werd in de bus koffie geserveerd met een vers gebakken appelflap.

Onze chauffeur was Adrien vergezeld van zijn echtgenote Imelda.

De voorzitter heette iedereen welkom bij deze reis en gaf een korte uitleg. Tevens vroeg hij aandacht voor de genoemde sponsors. Zonder deze sponsors zou het organiseren een stuk moeilijker zijn geweest.

Rond 09.30 kwamen we aan in Lo-Reninge, iets voorbij Diksmuide.

Daar werden we opgewacht door 2 gidsen in de koekjes-fabriek van Jules De Strooper.

Na ons uitleg te hebben gegeven over de historie van het bedrijf en een rondleiding in het museum konden we een kijkje nemen in de volledig ge-automatiseerde productielijn waar de koekjes werden gebakken.

De bekendste producten zijn natuurboterwafels, Parijse wafels, Amandelbrood en de Klets koppen. Verschillende koekjes zijn ook te verkrijgen in Nederland.

Jules de Strooper is dus hier ook bekend!

Na de uitleg konden we genieten van een lekker kopje koffie en proeven uit een variëteit van de koekjes welke ze daar maakten.

In de winkel konden de producten uiteraard worden gekocht. Daar werd veel gebruik van gemaakt.

Vervolgens werd het tijd voor de lunch. Na een korte rit met de bus konden we aanschuiven in 't Jagershof in Diksmuide voor het nuttigen van een uitgebreide lunch.

Onderweg hadden we een enquête aangekondigd welke we wilden houden om te "proeven" hoe de reis was bevallen en of er vanuit de deelnemers nieuwe ideeën en tips konden worden meegenomen voor toekomstige reizen.

Tijdens het diner zullen de formulieren worden opgehaald.

Na de lunch vertrokken we naar Nieuwpoort voor een bezichtiging en rondleiding in het herdenkingsmonument van het Westfront. Nieuwpoort, voornamelijk bekend uit de "Groote Oorlog", de 1^e wereldoorlog, was een belangrijk punt, waar, door middel van onderwater-zettingen, de strijd tegen de bezetters werd mogelijk gemaakt.

We werden verdeeld in 2 groepen. Een van de gidsen was dezelfde als bij Jules de Strooper. We kregen uitleg over het ontstaan en de toepassing van de verschillende waterlopen en sluizen, een dia/film werd gepresenteerd en we kene vanaf de toren naar de verdedigingswerken en konden ver kijken richting Diksmuide, het achterland en de zee.

Om 16.30u. (stipt) was iedereen weer aanwezig om de terugreis aan te vangen.

Op de afgesproken tijd waren we weer terug in Sluiskil

Het slotdiner bij Restaurant Dallinga was, evenals vorige jaren, meer dan voortreffelijk. Lekker, uitgebreid, goed verzorgd, zonder meer naar ieders voldoening.

Terugkijkend op deze dag kunnen we alleen maar "meer dan tevreden" zijn.

Met 53 personen en een prima chauffeur, een leuke en gezellige dag in de Westhoek.

Volgend jaar, in 2017, zal het 95 jaar geleden zijn dat de reis voor de eerste keer werd georganiseerd door Honoré Colsen.

We zijn van plan iets speciaals te doen. We hebben al ideeën. We houden jullie op de hoogte!

Laten we echter al onze sponsors niet vergeten.

Zonder hen hadden we voor andere keuze's gestaan.

Als bestuur/team Colsen-reis zijn we erg tevreden.

Tot volgend jaar.

Het team Colsen-reis