



Stichting Colsenreis & KBO Sluiskil



Colsen-reis op donderdag 16 juli 2015

Na maandenlange voorbereidingen door het bestuur werd rond 08.00u verzameld op het Minister Lelyplein. Niet iedereen bleek aanwezig om in te stappen. Er waren vooraf 3 afmeldingen vanwege medische ongemakken. Een persoon was vergeten dat de reis vandaag was, morgen bleek op de kalender te staan.

Welgemoed iets later vertrokken met 69 personen in 2 bussen.

De vooruitzichten waren prima. Zonnig en warm! (gisteren regen en fris).

Via Zelzate over de expres-weg richting Antwerpen. Geen file's!

Na Anwerpen, langs Breda en Tilburg naar onze eerste stopplaats Hilvarenbeek.

We werden in het Draaiorgelmuseum ontvangen met verse koffie en gebak.

Kort daarna begon de presentatie van alle (draai)orgels op een zeer amusante wijze.

We zaten in een zaal met rondom ons alle mogelijke draaiorgels en attributen welke daarbij nodig waren. Van diverse de Cap-orgels, historische draaiorgels tot het originele orgel welke in de dancing de "veertien billekes" voor veel vertier had gezorgd.

Tussen de presentaties door werden de orgels "aangezet" wat op het eind uitnodigde om een dansje te plegen. Hiervan werd druk gebruik gemaakt.

In dezelfde ruimte werd op het middaguur een lunch geserveerd. Wat begon met koffie/thee met een broodje kroket en broodje kaas werd vervolgd met diverse andere broodjes en krentenbollen. Iedereen was voldaan na zo'n uitgebreide lunch.

Dus tijd om richting bussen te gaan.

Een dikke pluim voor beide chauffeurs welke hun bussen op een, voor ons onmogelijke wijze, hadden geparkeerd om rustig in te stappen!

Een half uurtje later waren we in 's Hertogenbosch. De chauffeurs moesten even uitpluizen waar de vaartocht over de Dieze begon. Dit was, bij navraag aan diverse personen en ten slotte aan de politie, vlak bij de brug bij het NS-station, dus midden in het centrum. We waren ruim op tijd. Iedereen kon uitstappen maar

kreeg wel de uitdrukkelijke informatie mee dat na de vaartocht en een kort bezoek aan de stad, iedereen stipt om 17.00u bij de bussen aanwezig moest zijn. (niet aanwezig, neem de trein . . .)

Tegen 15.00u konden we aan boord en stond de koffie/thee met BosseBol beneden-deks reeds klaar. Tijdens deze rondvaart, met deskundige informatie wat we zagen en waar we waren, konden de meesten boven-deks lekker in het zonnetje genieten van deze mooie stad en omgeving.

Na een uurtje varen en ontschepping was er gelegenheid om de stad in te gaan. Direct werden de terrasjes opgezocht om te genieten van een frisse drank. Het was te warm om te winkelen!

Iedereen (!) was om 17.00u op de plaats waar afgesproken was, waar de bussen ons zouden oppikken.

De terugweg aangevangen en in omgekeerde volgorde de gereden route richting Sluiskil. Op diverse gedeelten waren er file's, maar wel in tegenovergestelde richting!

Zelfs op de ring in Anwerpen werden we bespaard van oponthoud!

Dus waren we op tijd terug in Sluiskil.

Het slotdiner bij Restaurant Dallinga was, evenals vorig jaar, meer dan voortreffelijk.

Lekker, uitgebreid, goed verzorgd, zonder meer naar ieders voldoening.

Terugkijkend op deze dag kunnen we alleen maar "meer dan tevreden" zijn. Met 69 personen en 2 prima chauffeurs een leuke en gezellige dag in het Brabantse.

Laten we echter al onze sponsors niet vergeten.

Zonder hen hadden we voor andere keuze's gestaan.

Als bestuur/team Colsen-reis zijn we dus erg tevreden.

Tot volgend jaar

Het team Colsen-reis