



In dit nummer:

1. Van de redactie.  
Spelenmiddag.
2. Bezoek museum  
Dordrecht.  
Ter leering ende  
vermaeck!
3. Luxemburg in de  
sneeuw.
4. Pas op voor valse  
mailacties HEMA.  
Hoe hoog moet de  
thermstaat 's nachts?  
Nu te lezen op de site  
van KBO-PCOB.

## Van de redactie

*Beste lezer,*

Het jaar is al weer 3 weken oud; de tijd vliegt. Heeft u ook met zoveel plezier gekeken naar de televisieserie "Het geheime dagboek van Hendrik Groen"? Mooi geacteerd, prachtig getypeerd! De wereld van de oudjes wordt in veel nuanceringen weergegeven. Met de lelijke, maar ook de fraaie momenten in het leven. Het laat overigens zien dat je ook actief kunt zijn, genieten van de kleine dingen in het leven. Anderen opzoeken om niet alleen te zijn. Aandacht voor elkaar hebben en elkaar helpen. Laat de 'Omanido' club uit deze serie een voorbeeld zijn. Maak er met z'n allen een mooi 2018 van!

*Veel leesplezier*



## Spelenmiddag

Traditiegetrouw hadden we (KBO Hulst) op 27 december onze Oudhollandse-spelenmiddag in de Lieve. Deze middag is al heel wat jaartjes geleden in het leven geroepen om onze leden tussen de kerst, oud en nieuw een leuke ontspannen middag te bezorgen. De initiatiefnemers hiervan zijn vooral Piet en Ivonne Segers en intussen trekken ze, met Irene en Jan, nog steeds de kar.



Na de inschrijving van ruim 80 man en de koffie met cake, worden de spelregels uitgelegd en men kan aan de slag!!!!

Er wordt druk gesjoeld, gegrabbeld, met ringen gegooid en met schijven, gedraaid aan het rad van avontuur, gepiekt enz. enz. en laten we vooral dr. Bibber niet vergeten. Bij ieder spel staat er iemand die nauwgezet de punten noteert want uiteindelijk gaat het daarom en er wordt dan ook fanatiek en enthousiast gespeeld. Na de ronde gemaakt te hebben gaan de puntenlijstjes naar de telcommissie en die hebben wel even werk om al die punten goed op te tellen en natuurlijk zonder telmachine!!!!

NieuwsFlitZ is een uitgave van KBO Zeeland.

Blijf ons ondertussen ook volgen op:



facebook en

twitter.

Voor al het nieuws vanuit KBO Zeeland kijkt u op onze website [www.kbozeeland.nl](http://www.kbozeeland.nl)

**Redactie:**

Jan van den Boom  
Lillianne van der Ha  
Maria van Waterschoot  
E-mailadres

[kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl](mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl)

De "vermoeide" deelnemers kletsen ondertussen heel wat af. Na de telling wordt de uitslag bekend gemaakt en dat is altijd weer spannend!!!!!! Dan volgt er nog een gratis verloting en gaan zo rond half vijf onze deelnemers weer op huis aan na genoten te hebben van een gezellige middag.

Zo'n middag is natuurlijk niet mogelijk zonder vrijwilligers en daarom: bedankt jullie allen voor de inzet en de bereidwilligheid om elk jaar opnieuw ons hierbij te helpen en natuurlijk vergeet ik ook Jolanda en Jenny niet, vrijwilligers van de Lieve, die ook iedere jaar weer bereid zijn om op deze middag voor koffie, thee, drankje enz. te zorgen.

Proficiat voor de prijswinnaars, maar bedenk: het gaat niet om het winnen maar om het meedoen en vooral om de gezelligheid!!!!

*Tekst Yvonne Hoefnagels. Foto's fam. Segers.*



## Bezoek museum Dordrecht



Op zondag 26 november zijn we van de afdeling Middelburg – Veere met 15 personen naar Dordrecht geweest. Na de treinreis bezochten we eerst twee hofjes. Het eerste hofje, de Regentenhof- of Lengehenhof is in 1755 gesticht door Gijsbert de Lengh. Hij was kinderloos en wilde zijn familienaam laten voortbestaan. De Lenghenhof had en heeft ook nu nog alleen vrouwelijke bewoners. Het tweede hofje was het Arend Maartenszhof. Hij richtte het hofje op voor behoeftige vrouwen en weduwen van soldaten. Rond een prachtige binnenplaats met oude bomen en een waterput staan 38 huisjes. Je komt het hof binnen door een mooi poortje in renaissance stijl met het opschrift "Naectt kom ick, naectt scheyde ick" en de spreuk "Vita Vapor" (het leven is een damp).



Na een heerlijke broodjeslunch genoten we van de tentoonstelling met werk van Jongkind & vrienden. Johan Jongkind (1819-1891) was een pionier van het impressionisme. Geboren in Nederland maar hij woonde het grootste deel van zijn leven in Frankrijk. Zijn rake observaties van de natuur en zijn losse manier van schilderen waren een 'eyeopener' voor de Franse schilders. Claude Monet zei dat Jongkind hem had leren kijken: 'Hij zorgde voor de opvoeding van mijn oog'. Na het bezoek was iedereen enthousiast over de kennismaking met het werk van Jongkind, Monet, Sisley, Boudin Daubigny, Pissaro en anderen. Een dag om met plezier op terug te kijken. De tentoonstelling is nog t/m 27 mei te bezoeken.

## Ter leering ende vermaeck!



*Het station in Dordrecht.*

Op zondag 26 maart reisden we met een aantal KBO leden van Middelburg met de trein naar Dordrecht voor een museumbezoek. In Dordrecht verlaat je via poortjes het perron, die opgaan als je je OV-chipkaart aanbiedt. Op de terugweg gingen we opnieuw door de poortjes, zodat we, (dachten we), ons weer hadden aangemeld en dus legaal aan de terugreis per trein konden beginnen. Ergens halverwege werd onze OV-chipkaart gecontroleerd en wat bleek? Eén van de groepsleden bleek niet betaald te hebben voor de treinreis, hoewel zij haar OV-chipkaart toch had aangeboden bij het poortje op het perron in Dordrecht. Dankzij nader onderzoek door de conductrice werd duidelijk dat de OV-chipkaart in Dordrecht was aangeboden aan een poortje van Arriva, een collega reisvervoerder op het spoor. Er was dus wel betaald, maar aan de verkeerde vervoerder! De NS had dus geen reisgeld ontvangen, terwijl bij aankomst in Middelburg niet kon worden uitgecheckt bij een poortje van Arriva. Hoewel de toegangspoortjes van de NS en Arriva op een rij naast elkaar staan, stelde de conductrice dat we toch hadden kunnen weten bij welke poortjes ingecheckt had moeten worden, want dat zou duidelijk vermeld staan op de poortjes. Bovendien zijn de gele poortjes van NS en de rode van Arriva. Gelukkig zag de conductrice de nalatigheid door de vingers, zodat ons groepslid geen extra boete kreeg opgelegd en kon Arriva € 10,00 op haar conto bijschrijven, zonder een wederdienst te hoeven leveren! Kortom: Geel is de kleur van NS en waar meerdere vervoerders actief zijn op het spoor, is het opletten geblazen.



*Wim Jansen.*



## Luxemburg in de sneeuw

**Decemberreis  
KBO Zeeland**

**De decemberreis 2017 van KBO Zeeland was een echte winterreis met sneeuw en verkeersproblemen.**

**Simon Smits: 'Het was een bijzondere reis, met leuke mensen'. Het volledige verslag staat op de site van KBO Zeeland onder 'Actueel'.**



'Vrijdag 8 december vertrokken we heel vroeg met Van Oeveren richting Luxemburg. Onderweg gaf reisleider/chauffeur Dennis van de Sande informatie over de plaatsen waar we langs reden, zoals Antwerpen en Brussel. Langs het glooiend landschap van de "Route de Namur" reden we naar Bastogne. Daar bezochten we het museum over het Ardennenoffensief. Dat museum toont een uitgebreid overzicht van de strijd in 1944. Interessant zijn de filmvoorstellingen; je zit als het ware echt in een café en "ziet" soldaten in jeeps en tanks langskomen!

Daarna reden we door de drukke stad Luxemburg naar ons hotel.



Zaterdag bezochten we de kathedraal in de stad Luxemburg. In het kerkportaal is de geschiedenis van Luxemburg afgebeeld. Tijdens een rondrit hebben we deze moderne stad uitgebreid bekeken. Het is een centrumstad van Europa, door Europese instellingen en door de vele internationale bankenbedrijven.

Daarna ging de reis naar Echternach, dicht bij de Duitse grens en bekend vanwege de 'Springprocessie', met bijvoorbeeld twee stappen achteruit en drie stappen vooruit. Tot 'n uur of vier zijn we in Echternach gebleven en hebben onder andere de kathedraal bezocht. Het was gelukkig goed weer, geen wind en een temperatuur van drie graden. Tamelijk dicht bij ons hotel was een kerstmarkt; een aantal van ons ging na het avondeten nog even daarnaar terug.



De derde dag gingen we door "het hart van de Ardennen" en door lange tunnels naar Clervaux in het noorden. Het was een witte wereld vanwege de sneeuw; Dennis moest voorzichtig rijden.

In het kasteel van Clervaux bezochten we een fototentoonstelling van een Amerikaanse fotograaf. Deze was als klein kind met zijn ouders naar de Verenigde Staten geëmigreerd. De Nederlandse gids gaf een uitgebreide toelichting. De foto's verbeelden mensen van alle leeftijden, allerlei culturen en beroepen.

Ondanks de sneeuw konden we toch naar de wijnproeverij van *Bernard Massa* in Grevenmacher. We kregen uitleg over de oorsprong van het bedrijf en de bereiding van de wijn en konden twee soorten wijn proeven. Uiteraard konden wij hierna wijn kopen!



Maandag vertrokken we weer naar huis. Onderweg zijn we gestopt bij een winkelcentrum, op de grens van Luxemburg met België. Na de lunch reden we door Duitstalig België in de richting van Luik/Maastricht. Vanwege de dreigende sneeuw (code rood in Nederland) besloot Dennis via Brussel te rijden. Helaas, op de "Ring" van Brussel moesten we heel lang stapvoets rijden. Daarna ging het via de A58 naar het diner in Hoogerheide/Putte. Na het fijne diner moesten we afscheid van elkaar nemen. Het was een bijzondere reis, met leuke mensen'



*Tekst: Simon Smits. Foto's Magda de Deckere.*



## Pas op voor valse winacties HEMA

Let op: er gaat een e-mail rond uit naam van HEMA, waarin staat dat je een cadeaubon hebt gewonnen. In werkelijkheid is het bericht afkomstig van oplichters.

Om de cadeaubon in ontvangst te nemen, moet je op 'Bevestig' klikken. Als je dit doet, kom je terecht op een website waar je vragen moet beantwoorden. Vervolgens kun je via een formulier je gegevens achterlaten.

Doe dit niet! Achter het bericht zit een organisatie die zoveel mogelijk gegevens doorverkoopt aan andere partijen. Zij kunnen je in de toekomst lastigvallen met spam en telefoontjes. Het is een veelgebruikte truc in [nepmails](#).

De e-mail waar het om gaat is hier links verkleind afgebeeld.

Bron: [Opgelicht?!](#)

## Hoe hoog moet de thermostaat 's nachts?

Het wordt weer winter. De temperaturen dalen, de verwarming gaat aan en veel mensen hebben de neiging om de verwarming de hele nacht aan te laten. Een dure hobby, want wie de thermostaat op tijd een paar graden lager zet, kan zo'n 100 euro per jaar besparen.

Wie 's nachts de thermostaat op 15 graden zet, bespaart volgens berekeningen van Milieu Centraal gemiddeld 80 euro per jaar. Wie de thermostaat een uurtje voor het naar bed gaan lager zet, bespaart nog eens een paar tientjes per jaar.

### Jong of oud huis

In woningen die nog geen 20 jaar oud zijn kan de thermostaat 's nachts 2 tot 4 graden omlaag. Gaat het buiten vriezen dan is 1 of 2 graden verlaging een beter idee, want anders duurt het opwarmen te lang. In een woning die ouder is dan 20 jaar is de besparing maximaal als de verwarming 's nacht helemaal wordt uitgezet. Toch is dit niet aan te raden wegens het risico op vochtproblemen en – bij strenge vorst – bevroren leidingen. In praktijk kan de [kachel](#) 's nachts het beste 5 tot 7 graden omlaag.

Bron: [geldenrecht.nl](#)

## Nu te lezen op de site van KBO-PCOB

**Laatste nieuws** [www.kbo-pcob.nl](http://www.kbo-pcob.nl)

**Zorg & wonen** [Mogelijkheid aanvraag referendum Wet Hillen](#)

**Veiligheid** [Lees hier drie veelvoorkomende scenario's van babbeltucs.](#)

**Koopkracht** [Werkloosheidscijfers CBS niet toereikend](#)

**Digitalisering** [Contant betalen moet mogelijk blijven](#)

Indien u de digitale NieuwsFlitZ niet meer wenst te ontvangen, dan u kunt u zich afmelden via e-mail: [kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl](mailto:kbonieuwsflitz@zeelandnet.nl)

[Home](#)